



Protestantse Gemeente Koudekerke

nieuwsbrief 32 - 2024

richting 22 september 2024



Zondag 22 september

Voorganger is ds. Peter Wallet, een van uw oud predikanten. Schriftlezingen zijn: Marcus 13:1-10 en 1 Kor.3:16-23.

Er is kindernevendienst en de collecte voor de diakonie in de dienst is voor vredeswerk in Syrië.

bloemen: gingen 15 september naar Mevr. C. Kesteloo-Brasser, Van Oorschotlaan 11, Vlissingen

Ochtendgebed: dinsdag 24 september 9.00 uur in de kerk, met koffie/thee na in de consistorie.

Geboren:

Bij Koen en Vicky Minderhoud is Kees geboren op 8 september 2024. Broertje van Suus en Noor. *Samen lachen, samen spelen, samen met jou alles delen*, staat op het geboortekaartje. Dat wensen we het gezin toe, gefeliciteerd met Kees! Zij wonen Middelburgsestraat 116, 4371 RR Koudekerke.

VREDESWEEK/ FILMAVOND

Zondagavond 22 september 2024 Film in MFA Onderdak in Biggekerke. Inloop 18.30 uur, aanvang 19.00 uur In Oost-Berlijn neemt een eindexamenklas in 1956 spontaan een minuut stilte in acht uit solidariteit met de Hongaarse opstand, waarbij het volk zich tegen de Russische bezetter keert. Die minuut zet een kettingreactie in gang die levenslange consequenties krijgt. Een waargebeurd verhaal over vriendschap, overtuiging en verraad, met een dramatische rol voor het verzwegen oorlogsverleden van de ouders van de betrokken tieners. Een boeiende geschiedenisles, verpakt als spannend psychologisch drama.

Wilt u de film zien, maar heeft u geen vervoer naar Biggekerke dan kunt u contact opnemen met Adrie Minderhoud. tel. 552206, e-mail a3ada@zeelandnet.nl

Bijbelkring:

Donderdagavond 18 september in de consistorie. De eerste avond in het nieuwe seizoen, tevens de laatste avond waar we de brief aan de Efeziërs lezen. We zijn toe aan het laatste hoofdstuk. Pikant: slaven die worden opgeroepen hun aardse meester te gehoorzamen met ontzag en respect. Gelukkig is er ook een aanwijzing voor die meesters, hoe zij hun slaven dienen te bejegenen. Ook gaat het over onze gehoorzaamheid: hoe gedragen wij ons tegenover onze ouders en kinderen? Er is een vaste groep deelnemers bij de bijbelstudie. Maar wilt u ook eens komen meedenken en -spreken: weet u welkom!

Terugblik.

Waar ze precies vandaan komt weet ik niet, (aan haar spraak te horen lijkt het op Zuid- Beveland?) maar opeens zie je haar af en toe rondstruinen in Koudekerke op haar sloffen en met krulspelden. Ze heet Coeba en is enorm nieuwsgierig. Staat door ramen naar binnen te gluren en je hoeft de deur maar voor haar te openen en ze stiefelt naar



binnen. En maar praten, en maar vragen, alsof ze uit een andere tijd komt. Altijd is er wel er iets nieuws voor haar te ontdekken. Een koffiezetapparaat, een rollator, een dominese, nylon panties, de moderne tijd is duidelijk wennen

voor mevrouw. Maar verder is het een goed mens. Op de verjaarsdagfeestjes in de Klimop is ze ondertussen een vertrouwde gast, altijd in voor een kopje koffie met gebak. En hoe leuk van haar:

als dank draagt ze dan altijd een gedicht voor. Tot mijn verrassing weet ze inmiddels ook de weg naar de kerk te vinden.

Afgelopen zondag, na de zegen, kwam ze al babbelend de kerk in. Ik vond het wel heel bijzonder van haar dat ze de folder met activiteiten van het nieuwe seizoen onder onze aandacht bracht. Uiteraard bleef ze voor een kopje koffie met koek en ging ze mee naar de Klimop.

Een paar afbeeldingen van afgelopen weekend:

Onder: zaterdag was er open monumentendag in de kerk



Rechts:
in de dienst zondagmorgen maakten de kinderen een enorm kunstwerk, na de dienst stoelendans en een zoekopdracht voor de kinderen.

met vriendelijke groet, Anne-Gera Los

