



Protestantse Gemeente Koudekerke

Nieuwsbrief 23

richting 30 juni 2024



Zondag 30 juni, 10.00 uur:

gaat ds. Krijnen uit Halle(B) voor.

De schriftlezing is uit: Handelingen 11:19-26

Er is kindernevendienst.

Bloemengroet: de bloemen gingen zondag 25 februari als groet en bemoediging vanuit de gemeente naar de Fam. C.A. Hage. Binnenhof 8

Gemeenteleven:

16 juni j.l. is overleden dhr. Piet Francke, Meulpad 35. De herinneringsdienst was woensdag 19 juni in de Michaëlskerk in Koudekerke, waarna de begrafenis plaatsvond op de Natuurbegaafplaats te Elspeet.

Ochtendgebed:

dinsdag 2 juli 9.00 uur in de Michaëlskerk met koffie/thee na in de consistorie.

Afwezigheid predikant:

ds. Anne-Gera Los is t/m maandag 22 juli met vakantie. Heeft u een pastorale zorg nodig, dan kunt u contact opnemen met de scriba Heleen den Haan

De collecte 30 juni 2024 is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat Moldavië-Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel van de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home Care aan kwetsbare en zieke ouderen verpleegkundige hulp en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op de rekening van de diaconie. Hartelijk dank! Lees meer op kerkinactie.nl/ouderenmoldavië



Uit Petrus: Gebed bij Keti Koti

Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 vindt het Herdenkingsjaar slavernijverleden plaats. Tijdens dit jaar staat het Nederlands Koninkrijk stil bij deze pijnlijke geschiedenis en hoe deze geschiedenis vandaag de dag nog een negatieve rol speelt in het leven van mensen.

*Dank U voor een heden
waarin we vieren dat vroegere
en verleden krachten de vrijheid
ontketenden voor mens en medemens.*

*Dank U voor een heden
waarin we kleuren vieren
en het ontstekend licht laten
vallen op verleden pijn.*

*We bidden U voor een heden
waarin nog zoveel mensen
onvrij en onderdrukt in 't leven
de vrijheid mogen proeven.*

*We bidden U voor onszelf
om misstanden scherp te zien
te verstaan waar juist ons ego ik
een ander vrijheid kost.*

*We bidden U voor de hele wereld
laat de onvrijheid verwelken
en Keti Koti overal bloeien!*

Popko van Meekeren

diaconie: NL45RABO0303 8694 96 diaconie Koudekerke

kerk: coll. van kerkrentmeesters prot gem. Koudekerke: NL76INGB0000119029