



Protestantse Gemeente Koudekerke

nieuwsbrief 64 richting 11 juli 2021



Zondag 11 juli gaat ds. Don uit Oost-Souburg voor.

Over de dienst: We lezen uit de profetie van Jesaja en het evangelie naar Marcus. De profeet Jesaja roep Israël bemoedigende woorden toe. Gods Rijk komt, klop het stof van je voeten en sta op, neem plaats op de troon. God heeft jullie bevrijd.

In het evangelie roept Jezus zijn leerlingen op om op te staan en op weg te gaan, twee aan twee, om de boodschap van vrede en recht, van liefde en verdraagzaamheid te verkondigen.

Voorafgaande reservering voor de dienst is nog altijd nodig, bij Piet Wielemaker, voor vrijdagavond 19.00 uur. Per telefoon, of per e-mail: tel. 551365, e-mail: pietwielemaker@hotmail.com.

Kinderen zijn ook welkom, creche is in de Klimop, de kindernevendienst in de Klimop of in de kerk.

En na de dienst is er koffie in de Klimop!

De bloemen gingen afgelopen zondag naar de Fam. Jeronimus, Middelburgsestraat 59 en naar mevrouw Jansen, Tulpstraat 22.

Doopdienst 18 juli

Koen en Vicky Minderhoud-Klaverboer (Middelburgsestraat 116) hebben de doop aangevraagd voor hun dochterje Suus. Deze doop zal in de dienst van 18 juli plaatsvinden. We hopen dat velen van deze feestelijke dienst getuigen mogen zijn. Familie, vrienden, maar ook u als gemeente.

Deze doopdienst is onder voorbehoud, afhankelijk van de gezondheidstoestand van ds. Anne-Gera Los

Vakantie en Ziekteverlof: Ds. Fred van Slooten heeft vakantie van 8 tot 29 juli.

Ds. Anne-Gera Los heeft vanaf 1 juli met ziekteverlof voor onbepaalde tijd.

Heeft u in deze periode een predikant of pastorale zorg nodig, dan kunt u contact opnemen met de scriba Heleen den Haan via e-mail scriba@pknkoudekerke.nl of telefonisch 0118-614757

CKA: Inloopmorgen

Gelukkig het is zover, de inloopmorgen mag weer starten.

En wel op 21 juli om 10.00 uur staan de deuren van de Klimop weer open voor een bakje koffie/thee en een praatje. U bent van harte welkom.

Gedicht

*Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.*

*Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.*

*Is bij storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.*

*Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden.
en zolang zal God je
in zijn handen houden.*

Henri Nouwen



diakonie: NL45RABO0303 8694 96 diaconie Koudekerke
kerk: coll van kerkrentmeesters prot gem. Koudekerke: NL76INGB0000119029