



Protestantse Gemeente Koudekerke

nieuwsbrief 67

voor 1 en 8 augustus 2021



Nieuwsbrieven. Trouwe nieuwsbrieflezers zullen het opgemerkt hebben: de laatste tijd valt er niet zoveel nieuws te melden. Enkel de voorgangers in komende kerkdiensten en naar wie de bloemen uit de kerk zijn gegaan, veel meer is het niet. Het is nu volop zomertijd. Geen activiteiten door de week. En ook wat betreft corona-maatregelen is het al weken rustig en zijn er geen nieuwe regels te vermelden. Daarom vanaf nu een tweewekelijkse nieuwsbrief. Zo ontlasten we ook de bezorgers van de nieuwsbrief een beetje. Mocht er onverhoopt tussendoor toch iets vermeld moeten worden wat u echt snel moet weten, dan schrijf ik uiteraard wel een brief.

Bij de diensten: U weet dat ik voorlopig met ziekteverlof ben en de komende maanden niet voor kan gaan. Gelukkig heeft de preekregelaarster in korte tijd vervangers kunnen vinden. In de nieuwsbrief worden de juiste namen van de voorgangers gemeld, wat in het kerkblad staat klopt dus niet meer.

Zondag 1 augustus gaat ds. Piet Boekesteijn voor.

Zondag 8 augustus ds. Rob Poesiat.

Graag voorafgaande reservering bij Piet Wielemaker, voor vrijdagavond 19.00 uur. Per telefoon, of per e-mail: tel. 551365, e-mail: pietwielemaker@hotmail.com.

Let op: gedurende de schoolvakantie is er geen kindernevendienst. 19 September starten we weer. Kinderen zijn uiteraard wel welkom in de dienst!

Pastoraat: Deze week hadden we een vergadering van het pastoraal beraad en daar is afgesproken dat ds Fred van Slooten een iets andere taak krijgt in onze gemeente betreffende het pastoraat. Hij is vanaf nu beschikbaar voor alle crisispastoraat gemeentebreed. Ook ds Piet Boekesteijn is bereid bij te springen in het pastoraat. Mocht u een dominee nodig hebben dan weet u bij wie u mag aankloppen.

de bloemen gingen zondag 25 juli naar mevrouw Kaboord- van Vlaanderen, Tulpstr 8.

Bij Marcus 7: 1-23: Wat is een zuiver, gewetensvol leven? Houdt je je vast aan vaste gewoontes en regels, of leef je puur met dankbaarheid en ontvankelijk voor Gods goede gaven? Wat als je weggehaald wordt uit je vaste patronen? Jezus verklaart alle voedsel rein, geneest op de sabbath, integriteit is belangrijker dan reputatie, vrijheid van geweten overstijgt elke traditie. Ga eens na bij u zelf: welke regels zijn in uw leven belangrijk? Staan ze in de weg of helpen ze u te leven in de vrijheid van Christus?

Een hartelijke groet aan u allen! ds Anne-Gera Los

diakonie: NL45RABO0303 8694 96 diaconie Koudekerke

kerk: coll van kerkrentmeesters prot gem. Koudekerke: NL76INGB0000119029