



Protestantse Gemeente Koudekerke

nieuwsbrief 40

richting 10 januari 2021



2021 De eerste nieuwste brief in het nieuwe jaar aan u. We gaan er weer tegen aan, op gepaste wijze. Ook al zijn we nog altijd in de ban van corona, er is zicht op verandering, er is immers vaccinatie! Dat geeft mij zin en plezier in dit nieuwe jaar. De toekomst ligt open! Hoop op betere tijden. Met kerkdiensten, ontmoetingen, gesprekken, en al die andere dingen die horen bij het kerkzijn. Ik kijk er naar uit.

Dank voor alle lieve en mooie wensen die wij dit jaar van u mochten ontvangen. (Opvallend veel ook weer per ouderwetse post!) Ook voor u allemaal een mooi en vrolijk zegenrijk 2021.

Kerkdienst gemist?

Afgelopen zondag was er opnieuw een storing bij de uitzending van de kerkdienst. Waarschijnlijk ligt de oorzaak daarvan bij kerkdienstgemist.nl, via hen zenden wij uit. Ook onze buurgemeenten waren niet beschikbaar met hun diensten. Komt het omdat heel kerkelijk Nederland rond de klok van 10.00 uur online een kerkdienst volgt? Ik weet het niet. Wat ik wel constateer: wie later keek had geen probleem.

En misschien ook leuk voor u te weten: kerkdienstgemist biedt statistieken aan. Cees Verstraate stuurde deze week de laatste kijkcijfers. Gemiddeld kijken er per direct ongeveer 60, 70 mensen, uitgesteld gemiddeld 90. Natuurlijk is dit prachtig, dat er zoveel gekeken wordt en dat het MMT team dit toch maar mooi elke week voor elkaar krijgt. Dank aan hen, en dank ook aan al de gemeenteleden die bij toerbeurt komen zingen. Toch hoop ik dat we in de loop van dit jaar weer gewoon naar de kerk kunnen. Zonder bang te zijn elkaar te besmetten. Achter een scherm is toch wezenlijk anders dan naast een ander in de kerkbank bidden. We hebben elkaar echt nodig om dichter bij God te komen.

Bloemen van uit de kerk gingen naar:

20 december: familie Jeronimus, Middelburgsestraat 59

25 december: Francis Haring en Petra Jeronimus, Oude Vlissingeweg 83, Middelburg

27 december: dhr. J. Koets, Dommelrode 8

3 januari: mevr. C.M.Izeboud-Boone, Cithershillsingel 35 en dhr. R. Goedbloed, Drie Turkenlaan 27.

Gemeenteleven:

Overleden: mevrouw E.J.Wisse-Allaart, Ter Poorteweg 11, op 23 december 2020

Veertigdagen boekje. Het is traditie: elk jaar maken we met elkaar een veertigdagenboekje. Voor elke dag van de lijdenstijd, richting Pasen, een korte tekst ter overweging. Juist in deze coronatijd mag dit ons verbinden. Vraag aan u: wie wil een bijdrage leveren?

Voorgaande jaren lieten we ons bij de samenstelling leiden door een bijbelleesrooster. Dit jaar laten we dat los. We pakken het meer thematisch aan. Om te beginnen sluiten we aan bij het jaarthema van de PKN: *Ik ben er voor jou*. Dat is als het ware het overkoepelend thema. Daarbinnen willen wij het wat toespitsen op de concrete situatie van nu.

Ieder die een bijdrage wil aanleveren vragen wij het volgende:

Twee dingen:

- Welke bijbeltekst is voor u hoopgevend in deze coronatijd?
- Hebt u daar een gedicht, verhaal, afbeelding of commentaar bij?

Uw bijdrage mag maximaal 250 woorden zijn.

NB: Als u gebruik maakt van andersmans werk let dan wel op auteursrechten en privacy regels. Zo mogelijk ook bron vermelden.

Aanleveren mag op papier, maar bij voorkeur digitaal in .doc(x) formaat.

De afbeelding graag in jpg formaat, niet in pdf.

U mag u bijdrage inleveren bij: Jan Maas (telemaas@zeelandnet.nl) of bij Piet Robbemond (probbe@zeelandnet.nl)

Op papier kan het via de brievenbus van de kerk. Graag voor 19 januari!

Corona maatregelen: zolang er nog altijd een behoorlijke lockdown van overheidswege wordt uitgeschreven houden we ons als kerk in: kerkdiensten online, geen bezoekwerk, geen kringwerk, geen vergaderingen, geen filmavond en geen open kerk.

Kerkdienst zondag 10 januari

Voorganger is ds Klein uit Veere. Liturgie vindt u op de website van de kerk.

Met een vriendelijke groet,

Anne-Gera Los

diaconie: NL45RABO0303 8694 96 diaconie Koudekerke

kerk: coll van kerkrentmeesters prot gem. Koudekerke: NL76INGB0000119029