



## Protestantse Gemeente Koudekerke

nieuwsbrief

richting 20 en 27 december 2020

en 3 januari 2021



### Lockdown, ook in de kerk van Koudekerke.

Niemand die het leuk vindt, maar we voelen ons verplicht mee te gaan in de adviezen die ons vanuit de landelijke kerk gegeven worden: we gaan vanaf zondag weer online diensten draaien waarbij alleen medewerkers aanwezig mogen zijn. Omdat niet elke dienst zich daartoe leent zullen er ook wijzigingen zijn en enkele diensten zelfs niet doorgaan.

Leest u alstublieft de nieuwsbrief, middels dit schrijven houden we u op de hoogte van de laatste veranderingen. Vergeet even het kerkblad dat deze week uitkomt, dat is twee weken geleden geschreven en niet bij de tijd wat betreft de kerkdiensten.

Omdat het volgende week kerstfeest is, en de week daarna oud/nieuw geldt de nieuwsbrief dit keer voor drie weken. Deze brief wordt elke week door verschillende mensen naar meerdere adressen gebracht, laten we al die bezorgers ook even 'rust' gunnen. Hopelijk komen er tussentijds geen nieuwe maatregelen ...

---

### Kerkdiensten op een rij:

20 december: online viering, vanaf 10.00 uur live te volgen. Voorganger is mevrouw Blankenstijn uit Veere.

24 december: geen herdertjes dienst, geen kerstnachtdienst, niets online.

25 december: 10.00 uur, kerkdienst met ds Fred van Slooten, online uitzending, direct te volgen.

27 december: online viering, vanaf 10.00 uur te volgen. Voorganger is mevrouw Pieterse uit Capelle aan de IJssel.

31 december: geen viering, ook niet online.

3 januari, nieuwjaarsdienst: online, vanaf 10.00 uur live.

**Extra:** kerstliederen en bijbellezingen (Christmas Carols): korte viering vanaf woensdagavond 23 december te volgen op [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl).

---

Alle online vieringen zijn te volgen via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) en blijven een paar weken op die site beschikbaar. U kunt dus ook later kijken.

Alle liturgieën voor de diensten vindt u op de website van de kerk (onder de knop: kerkdiensten, daar naar beneden scrollen).

**Andere maatregelen:** tot en met 17 januari zijn kerk en Klimop gesloten voor alle vergaderingen en bijeenkomsten.

### **Gemeenteleven:**

Op zondag 13 december is Maria (Rie) Francke-Coppoolse overleden. Ze woonde de laatste tijd in 'De Zoute Viever' te Oost Souburg, daarvoor in de Brouwerij. De uitvaart was donderdag 17 december, voorafgegaan door een herinneringsdienst in de Michaels kerk. (nog te zien op kerkdienstgemist.nl). Correspondentieadres: A.Francke, Binnenhof 27, 4371 TD Koudekerke.

**Bloemen** gingen afgelopen zondag naar mevrouw Steutel -de Wit, Dishoek 12.

**Open kerk:** gaat tot 20 januari 2021 ook dicht.

### **Coronaproof kerstwandeling voor kinderen**

Omdat de herdertjes dienst voor de kinderen niet door kan gaan (immers, we kunnen het als kerk niet maken de kinderen bij elkaar te roepen terwijl de scholen dicht moeten), is de CKA cie. als de wiedeweerga bij elkaar gekomen en heeft een digitale kerstwandeling uitgezet. Samen met de kindernevendienstleiding wordt deze tocht breed bekend gemaakt in Koudekerke (met dank aan de PKN Pijnacker!) Kinderen van de kindernevendienst zijn op de hoogte gebracht van deze tocht door Koudekerke en het kerstverhaal. Wilt u deze tocht ook maken, alleen, met kinderen of burens of vrienden? Dat kan: van zondag 20 tot zondag 27 december hangen er op verschillende plekken in het dorp QR codes voor de ramen. Bij iedere QR code krijg je een filmpje te zien uit een eigentijdse variant van het kerstverhaal. Aan het eind van elk filmpje is er een opdracht of vraag om tijdens de wandeling naar de volgende QR code te bespreken. Hieronder is een plattegrond waar je op kunt zien hoe je moet lopen. Start is bij de consistorie aan de kerk. Deelnemers kunnen zelf kiezen welke dag en welk tijdstip zij de wandeling gaan doen.

**Belangrijk:** zorg dat alle kinderen die meelopen een tasje of een knapzak bij zich hebben. (een knapzak maak je eenvoudig met een stok en een theedoek!). Daarnaast heb je voor iedere deelnemer de volgende dingen nodig: een waxinelichtje (met batterij), wegwerpbeker, een stukje fruit (appel, mandarijn), een beschuit met muisjes, geboortekoekje of andere toepasselijke traktatie, een klein cadeautje.

### **Let op:**

- loop de wandeling met eigen huishouden, kinderen kunnen natuurlijk wel meedoen met opa, oma, burens, familie.
- houd afstand als je een ander groepje tegenkomt



### **Bloemschikking 20 december:**

Zondag Rorate. 'Dauwt hemelen'.

Lezing: Lucas 1,26-38

Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt.

De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk.

*Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met ontvankelijkheid.*

*Hul mij in kleuren en geuren van gedroogd hooi.*

*Ontsteek het vierde licht dat gloort in het Zuiden.*

*Hemel en aarde raken verbonden.*

*Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de bloembol; nieuw leven breekt door, hoe klein ook het begin.*

### **Bloemschikking kerstmorgen:**

Lezing: Johannes 1,1-14

Johannes spreekt over een nieuw begin: 'In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God'. Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. In de lichtjes schijnt Gods licht voor heel de wereld.

*Ik open mijn ziel*

*en vul de schaal van mijn leven met Gods nieuwe begin.*

*Hul mij in kleuren*

*En geuren van het uitbundige feest, van Gods licht voor heel de wereld.*

*Oost, West, Noord en Zuid.*

*Hemel en aarde zijn nu verbonden.*

*Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon, onze Heer.*

*Woord van leven, levend Woord.*

*Het Goede Leven doorgebroken, voor iedereen!*



### **kerkdienst op televisie bij omroep Zeeland.**

**20december, 9.00 uur.** Gemeenschappelijke online viering Geloof in Zeeland vanuit de Mauritskerk in IJzendijke. Voorgangers: pastor Marjan Dieleman van de Elisabethparochie in Zeeuws-Vlaanderen en ds Ko Steketee van de Hervormde gemeente IJzendijke-Biervliet-Hoofdplaat.

**Vrijdag 25 december, kerstmorgen,** komt het programma uit de Maartenskerk in Wemeldinge. Voorgangers zijn dan ds Dick Steenks van de Protestantse gemeente



Wemeldinge-Hervormde gemeente Kattendijke en Theo van Teijlingen, zanger, troubadour, voorganger en docent levensbeschouwing. Deze aflevering wordt op zondag 27 december door Omroep Zeeland TV herhaald.

### **Tot slot: Wat maakt het verschil?**

Het is triest dat we op deze manier dit toch al treurige jaar zo afstandelijk moeten afsluiten. Maar laten we niet zeuren wat we niet kunnen of wat we gaan missen, van paus Fransiscus leren we een andere kant op te denken: dat we dit jaar juist authentieker kerst kunnen vieren dan andere jaren. Minder commercieel, meer religieuzer. Een kerstfeest met 'beperkingen en onbehagen' noemt hij het, met een verwijzing naar het kerstverhaal zelf. Bedenk de zorgen en ontberingen die Jozef en Maria destijds hadden. En hoe dat opengeboken werd toen het Kind in hun leven kwam. Hij maakt het verschil! Toen, en nog altijd.

Elk interview in het kerkblad komt de vraag terug: wat maakt voor u het verschil. Heel wisselende antwoorden worden gegeven, maar altijd raken die antwoorden op een of andere manier aan het komen van God in onze wereld. Of het nu gaat om eerlijkheid, de plek waar je woont, het samenleven, het weer, enz. enz. Gods komen maakt het verschil, hoe je het ook verwoordt. Houdt daar aan vast, en vier het, ook al kan het dit jaar maar klein. Voor de Here God is dat nooit een probleem, immers: *Als een kind tot ons gekomen, is Hij ons ongedacht nader, nabijer, dan wij ooit durven dromen. Liefde heet zijn overmacht.* (lied 501)

Gods zegen,  
een hartelijke groet, Anne-Gera Los

### **P.s.: LUISTER: Mensen uit tientallen kerken zingen 'O kom, o kom Immanuël'**

Eerder dit jaar maakten de Evangelische Omroep, de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk samen het lied 'U Geeft Rust' en ook nu werken ze weer samen voor een prachtig interkerkelijk lied. De opvolger is het kerstlied 'O kom, o kom Immanuël' en wordt gezongen door veel verschillende christenen en enkele bekende artiesten zoals zangeres Berget Lewis en rapper Brainpower. Waarom deze videoclip is gemaakt? Nu de kerken nog altijd grotendeels leeg zijn, we kerst slechts in kleine kring mogen vieren en de verschillende meningen over het virus en vaccin voor verdeeldheid zorgen, streven de deelnemers en initiatiefnemers naar verbondenheid. Het lied is een mix van het kerstlied *O kom, o kom Immanuel, Heer maak ons een*, rap van Brainpower en teksten uit Johannes 17. (op internet, te vinden via EO en PKN Nederland)

diaconie: NL45RABO0303 8694 96 diaconie Koudekerke

kerk: coll van kerkrentmeesters prot gem. Koudekerke: NL76INGB0000119029