



Protestantse Gemeente Koudekerke

nieuwsbrief richting 6 december 2020



Deze week eerst een paar vragen aan u:

Gitaar?

Voor de twee kerkdiensten op de kerstavond zoeken we een gitarist. Weet u iemand die beschikbaar is en noten kan lezen? Ik houd me aan bevelen.

Lector? iedere zondag is er in de kerkdienst een lector. Zij of hij verzorgt de schriftlezing.

Iets voor u om dit ook te doen? Een paar lectoren hebben onlangs aangegeven te willen stoppen, we zijn nu op zoek naar nieuwe lezers. Voor meer informatie en aanmelding kunt u de scriba of bij mij terecht.

Namen? dit jaar geen kerstfeest zoals andere jaren. Ook het kerstfeest voor ouderen in de Broedershoek kan geen doorgang vinden. In plaats daarvan hebben verschillende organisaties in Koudekerke de koppen bij elkaar gestoken om gezamenlijk alle ouderen van het dorp (boven de 80 jaar) een kleine attentie aan te bieden. Daar hebben we uw hulp bij nodig: zou u ons namen willen doorgeven van mensen boven de 80 jaar in Koudekerke en de Dishoek zodat we niemand vergeten?

U kunt namen en adressen doorgeven aan Ans Francke: telefoon 0118-556122 of per e-mail: ansfrancke@icloud.com. (kerkelijke leden zijn bekend!)

En een paar mededelingen:

Volkskerstzang: u zult het ongetwijfeld begrijpen dat ook de volkskerstzang dit jaar niet zal doorgaan. Ook de 'kerst in de buitenlucht' die gepland stond voor 13 december vervalt. (stond vermeld in de activiteitenfolder)

Beleidsplan van onze gemeente voor de komende tijd ligt ter inzage in de consistorie. (iedere donderdagmorgen van 10.00-12.00 open!) Ook op de website beschikbaar. Dit beleidsplan gaat 2021 in, hebt u een vraag, of hebt u een aanvulling, dan horen we het graag: bij scriba of ondergetekende.

Bloemen gingen afgelopen zondag naar mevrouw Alewijnse, Kerkhoflaan 30.

Gesprekskring voor ouderen: volgende week in de Klimop, woensdagmorgen 9 december. Betrokkenen hebben een uitnodiging ontvangen, maar wilt u ook eens meepraten? Welkom! We beginnen 9.30 uur.

Zondag 6 december, tweede advent, 10.00 uur.

Aanmelden: tot vrijdag 4 december, 19.00 uur bij Piet Wielemaker. (tel. 551365, e-mail: pietwielemaker@hotmail.com)

Liturgie:

welkom door ouderling van dienst

aansteken 2^e adventskaars

zingen: lied 89: 1, 6

groet, bemoediging, gebed

zingen lied 441: 1 en 5 gezongen, 6 en 7 gesproken, 10 gezongen

gebed

eerste lezing: Jesaja 40: 1- 11

zingen: lied 80: 1

tweede lezing: Johannes 1, 19-28

zingen: halleluja, verkondiging, orgelspel

zingen lied 456 (a of b) zingen 1, 2, 7, 8

gebeden, slotlied (staande): lied 439: 1, 2, 4

zegen, met gezongen Amen

bij de bloemschikking:

Zondag Populus Sion. 'de Heer komt nabij'.

Lezingen: Jesaja 40,1-11 - Johannes 1, 19-28

In de lezingen wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit (witte berkenschors en de witte bloemen.) De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de grillige tak: wat krom geworden is zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die gelijk is aan de schaal.

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verlangen.

Hul mij in kleuren en geuren van feestelijk wit.

Ontsteek het tweede licht, dat reikt naar het Westen..

Hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de witte bloesem; gerechtigheid breekt door, hoe kronkelig ook de weg

Kerkdienst op televisie bij omroep Zeeland, 9.00 uur. Gemeenschappelijke online viering Geloof in Zeeland vanuit de Heilige Willibrorduskerk in Zierikzee. Voorgangers: ds Jan van Langevelde van de Christelijke Gereformeerde kerk in Zierikzee en pastor Ria Mangnus van de parochies Boven de Schelde.

Preek in de week

Een beetje merkwaardige lezing wat het leesrooster aangeeft, zo midden in de advent. Over Johannes de Doper, neef van Jezus. Ze zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. We treffen Johannes bij de Jordaan, waar hij mensen doopt. Hij zal rond de dertig jaar oud zijn, dat moment, net als Jezus. Dus midden in de advent, een tijd van uitzien naar de geboorte van het kind Jezus, gaan we een tekst lezen over een periode waarvan we weten dat Jezus inmiddels volwassen is. Maar goed, ik snap ook wel dat deze tekst gekozen is vanwege de woorden van Johannes, die in het spoor van Jesaja en andere profeten ons oproept tot bekering en de Messias aankondigt. En dat doet hij zo scherp dat velen onder de indruk komen. Dat proberen we zondag op het spoor te komen: wat betekent de komst van de Messias? Wat komt er bij ons op scherp te staan?

Een hartelijke groet, Anne-Gera Los

diaconie: NL45RABO0303 8694 96 diaconie Koudekerke

kerk: coll van kerkrentmeesters prot gem. Koudekerke: NL76INGB0000119029