



Protestantse Gemeente Koudekerke

nieuwsbrief richting 15 november 2020



'Het is onvoorstelbaar hoe groot het verdriet is dat de Shoah in de Joodse gemeenschap heeft teweeggebracht en hoe diep de pijn die de overlevenden hebben gevoeld. Een pijn die door de volgende generaties wordt meegedragen en ervaren. Het is in erkenning van dat verdriet en die pijn dat de Protestantse Kerk in Nederland zich richt tot de Joodse gemeenschap in ons land.'

Zo staat het in de Verklaring, getiteld Erkenning en Verantwoordelijkheid, die scriba dr. René de Reuver tijdens de Kristallnachtgedenking in Amsterdam op 8 november uitsprak.

Op drie manieren is in de Verklaring sprake van erkenning van schuld. Allereerst erkent de Protestantse Kerk zonder terughoudendheid dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien. Vervolgens wordt benoemd dat 'het de kerkelijke instanties in de oorlogsjaren veelal aan moed heeft ontbroken om voor de Joodse inwoners van ons land positie te kiezen. Dit ondanks de daden van ongelofelijke persoonlijke moed die, God-zij-dank, ook door leden van de kerken werden verricht.' En ook is er een erkenning van falen in de opvang van Joden die na 1945 terugkeerden in onze samenleving.

Aan de Joodse gemeenschap in Nederland wordt daarom gezegd:

'In de erkenning van dit alles belijdt de kerk schuld. Vandaag in het bijzonder tegenover de Joodse gemeenschap. Want antisemitisme is zonde tegen God en tegen mensen. Ook de Protestantse Kerk is deel van deze schuldige geschiedenis. Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten.'

De Protestantse Kerk erkent tevens haar verantwoordelijkheid voor het heden en de toekomst, 'om alles te doen wat mogelijk is om de joods-christelijke relaties verder uit te laten groeien tot een diepe vriendschap van twee gelijkwaardige partners, onder andere verbonden in de strijd tegen het hedendaagse antisemitisme'.

Door middel van deze brief brengen we de verklaring ook onder uw aandacht. Het is ons verlangen dat binnen gemeenten van de Protestantse Kerk het gesprek over schuld en verantwoordelijkheid gevoerd wordt. We spreken daarbij de hoop uit dat dit alles kan leiden tot nieuwe verhoudingen met elkaar, als Joden en christenen, samen met anderen in onze samenleving.

Namens de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland,
scriba, dr. René de Reuver & preses, ds. Marco Batenburg

Bovenstaande brief ontvingen wij van de Protestantse Kerk Nederland, om aan u door te geven. Aanbevolen wordt om de inhoud met elkaar te bespreken, gezien de vele uiteenlopende reacties op deze schuldbelijdenis zeer zinnig, lijkt me. Mogelijk pakken we dit in betere tijden, als we elkaar onbekommerd kunnen spreken, op.

Jaargids: Anton van Haren en ik zijn bezig met een nieuwe jaargids. Een overzicht van wie wat doet in onze gemeente. De laatste uitgave was van 2019 en behoorlijk gedateerd. Bij deze een oproep aan mensen die het betreft: staat u vermeld in het jaarboekje 2019, wilt u dan even kijken of uw contact gegevens en/ of uw medewerkers juist genoteerd staan? Misschien hebt u het afgelopen jaar een taak op u genomen in de kerk en staat u niet in het jaarboekje? We horen het graag. U zou ons heel wat werk besparen als u iedere wijziging zou willen doormailen naar: annegeralos@gmail.com of liturgie@pkn.koudekerke.

de bloemen gingen vorige week als groet uit de kerk naar mevrouw M. van Asperen, Cithershillsingen 19.

Kerkdienst zondag 8 november:

Er is geen kindernevendienst.

Voorganger: ds Anne-Gera Los

Aanmelden: tot vrijdag 13 november, 19.00 uur bij Piet Wielemaker. (tel. 551365, e-mail: pietwielemaker@hotmail.com.)

Liturgie:

welkom door ouderling van dienst

zingen: lied 217: 1, 4, 5, groet en bemoediging

verootmoediging en lied: 9: 1 zingen, 4 en 5 gesproken, 6 zingen

gebed van de zondag

schriftlezing: Ezechiël 34: 11-17, zingen: lied 23c: 1, zingen, 2, 3, 4 lezen, 5 zingen

schriftlezing: Matteus 25: 31-46

zingen: lied halleluja

verkondiging, orgelspel, zingen: lied 765

gemeenteleven (afscheid van Arend en Kees) en gebeden

slotlied: lied 747: 1, 2, 8

zegen, met gezongen Amen

Preek in de week

Ieder die bij ons in de kerk komt op zondagmorgen wordt vriendelijke begroet door een paar mensen van het welkom team: fijn dat u er bent! In de Middeleeuwen lag dat wel even anders. Boven de ingang van de kerk prijkte een levendige afbeelding van een grote Christus, zittend op een stoel, met opgeheven rechterhand. Onder zijn voeten worden mensen gewogen voor wat ze waard zijn: aan de rechterkant zie je mensen de hemel ingaan, aan de linkerkant wachten duivels en kookpotten. Wie de kerk binnenkomt wordt zo geconfronteerd met het oordeel. Je kunt niet zomaar naar binnen!

Geloofst u in het laatste oordeel? Jezus spreekt er over, in Matteus 25 kunnen we dat lezen, vanaf vers 31. Het klinkt allemaal bijzonder ernstig, maar tegelijk: God is natuurlijk niet voor de mooie sier met ons mensen begonnen. Hoe leven wij met al het goede dat Hij in ons leven heeft gelegd?

een hartelijke groet, Anne-Gera Los

diaconie: NL45RABO0303 8694 96 diaconie Koudekerke

kerk: coll van kerkrentmeesters prot gem. Koudekerke: NL76INGB0000119029