



Protestantse Gemeente Koudekerke

nieuwsbrief richting 18 oktober 2020



Corona maatregelen

Na de persconferentie van afgelopen dinsdag hebben we als moderamen een paar zaken moeten bijstellen in onze gemeente. Ik zet ze voor u op een rijtje:

Kerkdiensten: maximaal 30 personen, inclusief medewerkers. Vooraf aanmelden bij Piet Wielemaker (zijn contact gegevens hier onder). Dus ook aan de mensen die zingen wordt gevraagd zich aan te melden!

Kindernevendienst: vanaf komende zondag zal er geen kindernevendienst meer zijn. (Daarvoor in de plaats komt er een maandelijks gezinsviering, zie verder.)

Koffiedrinken na de dienst: stoppen we mee vanaf komende zondag.

Mondkapjes: verplicht bij verplaatsingen in het kerkgebouw en in de Klimop.

Gespreksgroepen: (bijbel/ouderen/jongeren). We willen luisteren naar de oproep van de premier om verplaatsingen en contactmomenten drastisch te verminderen. Daarom de komende weken geen gespreksgroepen.

CKA: activiteiten als filmavonden en 'huis vol muziekmiddagen' zullen ook niet doorgaan.

Inloopmorgen: komt te vervallen in november.

Pastoraat en bezoekerwerk: ook hier verzoeken we even halt op de plaats te houden. Nu we zo weinig mensen thuis mogen ontvangen en verplaatsingen moeten beperken is het niet verstandig om elkaar als mensen van de kerk op te zoeken. Daarom een oproep aan alle bezoekermedewerkers: als u aandacht wilt geven aan mensen, doe het telefonisch! Ook de dominees zullen zich beperken. Wij lopen van de een naar de ander, hebben ook nog altijd de nodige vergaderingen; de komende weken doen we alleen het zogenaamde crisispastoraat.

Wij beseffen dat deze maatregelen tegen de eigen aardigheid van het kerkelijk leven ingaan. Dat we elkaar opzoeken, bemoedigen, samen de bijbel lezen, etc. Mensen hebben zoveel behoefte aan contact, willen er even uit, naar de kerk, ergens een kopje koffie drinken, een gesprekje hebben. Maar al die dingen moeten we momenteel gewoon even niet doen. Laten we solidair zijn met wat er in de samenleving speelt. In de hoop dat als we de nu even streng zijn het mogelijk over een paar weken wat soepeler mag.

Wat wel door gaat aan activiteiten:

Laten we positief blijven en de moed er in houden: een paar dingen gaan nog wel door, we hebben zelfs wat nieuwe bijeenkomsten gepland.

Extra kerkdiensten: Naast de kerkdiensten op de zondagmorgen gaan we twee keer per maand op de zondagmiddag extra bijeenkomsten houden. Geen kerkdiensten als op de zondagmorgen, maar wel vieringen met bijbel, gebed, liederen en muziek. Er komt een keer per maand een vesper, of avondgebed (eerste keer: 22 november) en een keer een gezinsdienst, gericht op jeugd en jonge gezinnen (eerste keer: 29 november). We hopen zo de overloop van de morgendiensten op te vangen.

Open kerk Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur blijft u welkom in de kerk en/of de consistorie. Voor een kopje koffie, een babbel, of om zomaar even stil te zijn in de kerk.

En dan de overige mededelingen:

Bloemen uit de kerk gingen zondag 11 oktober naar mevrouw Lenie Boone - Wieckardt, Tulpstraat 20.

Webinar 11 november: ‘Doorbreek het taboe op geldzorgen’ Op woensdag 11 november 2020 vindt er om 19.30 uur het webinar ‘Doorbreek het taboe op geldzorgen’ plaats. Op deze Ringavond waar alle PKN-kerken op Walcheren voor zijn uitgenodigd, zal Tom Kolsters van SchuldHulpMaatje via een webinar (online omgeving) het thema ‘doorbreek het taboe op geldzorgen’ behandelen. De bijeenkomst vindt dan online plaats in een afgesloten omgeving waarbij u online ook vragen kunt stellen aan de spreker. Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft te maken met (dreigende) financiële problemen. Ook in de omgeving van uw kerk. SchuldHulpMaatje en Kerken hebben samen hart voor mensen en gunnen mensen met geldzorgen een hoopvolle toekomst. Mensen durven vaak uit schaamte geen hulp te zoeken, waardoor de schulden verder oplopen. De grootste uitdaging bij geldzorgen is het bespreekbaar durven maken in uw eigen omgeving. Of dat nu in de kerk, buurt, wijk of straat is. Daar begint het mee. Eind oktober wordt er een link gedeeld, waarmee u kunt aanmelden.

Doopdienst

Zondag 25 oktober willen Monica en William Furster hun dochterje Tessa Cornelia laten dopen. Uiteraard zal er familie van hen daarbij aanwezig willen zijn. Met een maximum van dertig kerkgangers wordt het echter wat lastig. We gaan daarom deze zondag de Klimop er bij trekken. In de grote zaal zal de dienst live te volgen zijn. Aanmelden is ook deze zondag nodig.

Bij zondag 18 oktober

Let op: geen kindernevendienst en geen koffie na!

Voorganger: ds Marten Knevel, Zeist

Aanmelden: tot vrijdag 16 oktober, 19.00 uur bij Piet Wielemaker. (tel. 551365, e-mail: pietwielemaker@hotmail.com.)

Zingen ledere zondag neemt een klein aantal gemeenteleden de zang voor hun rekening, Adrie Minderhoud coördineert dat. Hebt u ook zin om (weer) eens te zingen in de kerk: laat het hem weten. (telefoon 552206 of e-mail: a3ada@zeelandnet.nl)

Liturgie

welkom door de ouderling van dienst

Lied Amazing Grace mel.: ELB 203

Inleiding op de dienst, moment van stilte en inkeer

Lied (Votum en Groet) Hemelhoog 495

Gebed om ontferming, (Gloria) Lied 79: 5

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Efeze 2:4 tot 9a, Preek: De kracht van genade

Lied: ELB 213: 1 en 3

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Liedboek 939

Wegzending/Zegen, Uitgangscollecte

Tot slot een tekst uit psalm 42 en 43 waar we mee ‘stoeiden’ op de bijbelgespreksgroep van deze week: *Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.* De dichter (op de vlucht? In ieder geval in beroerde omstandigheden) van deze psalm spoort zichzelf aan om op God te hopen, in de verwachting dat Hij God ooit weer zal prijzen. Wat doet u om de moed er in te houden?

Een hartelijke groet aan u allen, Anne-Gera Los (*afwezig ivm vakantie t/m 26 oktober*)

diaconie: NL45RABO0303 8694 96 diaconie Koudekerke

kerk: coll van kerkrentmeesters prot gem. Koudekerke: NL76INGB0000119029