

Protestantse Gemeente Koudekerke

nieuwsbrief richting 11 oktober 2020



Corona maatregelen

30 Binnen een week ontvingen we opnieuw een schrijven van onze classispredikant ds Arie van de Maas. U begrijpt dat hij ons schreef over de allerlaatste ontwikkelingen: we mogen 30 gemeenteleden in de zondagse dienst ontvangen, exclusief alle mede- werkenden. (zie onze website als u deze brief wilt lezen). Bijzonder jammer, want we waren nu net zo fijn bezig met onze kerkdiensten die ons inziens veilig bezocht werden door ongeveer 60 mensen. Hoe pakken we deze nieuwe order aan? Het moderamen heeft bedacht dat we doorgaan zoals we deden: u kunt tot de vrijdag 1900 uur voorafgaand aan de zondag dat u naar de kerk wilt komen zich opgeven bij Piet Wielemaker. (contactgegevens: zie verder, bij 'kerkdienst'). Piet houdt 'de stand bij', en boven de dertig aanmeldingen zal hij – uiteraard in overleg – doorschuiven naar de volgende zondag. Ook zal Piet rekening houden met de mensen die niet thuis digitaal de kerkdienst kunnen volgen. Wie een taak heeft in de eredienst (kosters, zangers, ouderling etc.) hoeft zich niet aan te melden.

Mondkapjes. Ook hier heeft het coronateam/moderamen over gesproken. Gezien en gehoord de maatschappelijke discussie over het al of niet dragen van kapjes in de openbare gebouwen vragen wij u vriendelijk maar ook dringend om bij het ingaan en uitgaan van het kerkgebouw een mondkapje te dragen. Eenmaal op uw plaats mag u het kapje afdoen. Wat de Klimop betreft: dat laten we over aan uw eigen inzicht.

Looprichting. We constateerden dat er bij de ingang te weinig afstand kan worden gehouden bij het uitgaan van de kerk. Koster Koos is daarom gevraagd met pijlen in de gangpaden van de kerk aan te geven hoe te lopen. Het wordt eenrichtingsverkeer. Piet Wielemaker zal aanwijzingen geven hoe we op een veilige manier de kerk kunnen verlaten, rij voor rij, met de nodige afstand.

Gelukkig is er in de kerk meer dan corona regeling:

Bijbelgespreksgroep - 13 oktober 2020. Gewoon het degelijke werk: samen de bijbel lezen. En er daarna over doorpraten: wat was de boodschap toen, wat is de boodschap nu? Dat is kort geschreven wat we gaan doen in de bijbelgesprekkring. Juist nu onze wereld vol crisis is mogen we ons vastklampen aan de hoop op beter leven. We hebben rekening te houden met coronamaatregelen: we houden afstand van elkaar, reinigen de handen bij binnenkomst en beperken het aantal deelnemers. Ook dient u zich van te voren op te geven. En neemt u uw eigen bijbel mee? Plaats: de Klimop, Koudekerke. Tijd: 20.00 uur. Aanmelden voor 9 oktober: bij ds Anne-Gera Los: 06-27188320 (e-mail: dslos@koudekerke.nl)

Open kerk Iedere donderdagmorgen, van 10.00 tot 12.00 uur bent u welkom in de kerk en/of de consistorie. Laat het voor u allen een goede gelegenheid zijn om even binnen te komen. Voor een kopje koffie, een babbel met de dominee, of om zomaar even stil te zijn in de kerk.

Gesprekkring ouderen is woensdagmorgen 14 oktober, 9.30 uur, ook in de Klimop. Daar kunnen we op goede afstand het gesprek aangaan met elkaar. Mocht de kring te groot worden dan splitsen we ter plekke in twee gesprekskringen.

Bloemen uit de kerk gingen zondag 4 oktober naar mevrouw Ciska Dek, Dishoekseweg 8 en familie Boone- Brasser, Meulpad 11.

Welzijn Veere laat middels een fleurige folder weten dat ook zij voor ons allen klaar staan: met burenhulp en maaltijd aan huis, muziek maken en samen bewegen: welzijnveere.nl.

De uitvaartdienst van mevr Janse-Kluijfhout, afgelopen 16 september, is gecorrigeerd. Er was een vervelende ruis te horen die grotendeels is verwijderd. U kunt nu verstaan wat er gesproken is. Deze dienst zal nog enkele weken op de website blijven staan.

Bij zondag 11 oktober

Kindernevendienst Gedurende de hele dienst, in de Klimop.

Voorganger: ds Anne-Gera Los

Aanmelden: tot vrijdag 9 oktober, 19.00 uur bij Piet Wielemaker. (tel. 551365, e-mail: pietwielemaker@hotmail.com.)

Zingen ledere zondag neemt een klein aantal gemeenteleden de zang voor hun rekening, Adrie Minderhoud coördineert dat. Hebt u ook zin om (weer) eens te zingen in de kerk: laat het hem weten. (telefoon 552206 of e-mail: a3ada@zeelandnet.nl)

Liturgie

welkom door ouderling van dienst

zingen: Breng ons samen (Sela)

groet en bemoediging,

verootmoediging en lofprijzing

lied: jubilate Deo (Taize traditie)

gebed van de zondag

schriftlezing: Matteus 22: 1-14

zingen: lied 384: 1, 2, 3, 4

verkondiging, orgelspel

zingen: lied Mijn herder (Sela), gebeden

slotlied:lied 657: 1, 4

zegen, met gezongen Amen



preek in de week We lezen over het bruiloftsmaal dat een koning organiseert voor zijn zoon. De gasten laten het afweten, het feest moet doorgaan, dus laat de koning de mensen van de straat binnen halen. Sowieso staat dit verhaal haaks op onze werkelijkheid, nu we bruiloften met een beperkt aantal mensen mogen vieren en er eerder geschraapt dan genodigd wordt, maar er zit meer in het verhaal wat ik niet in de haak vindt: een woedende koning die zijn genodigden laat ombrengen en als een despoot optreedt tegen iemand die niet gekleed is voor de bruiloft. En dan het slotzinnetje: velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Geen vrolijke gelijkenis en ik vraag me af: moeten wij misschien meer op onze kleding gaan letten?

Tot slot woorden uit de brief van ds van der Maas, die oproept tot gebed voor iedereen die geraakt wordt in de huidige crisis en ook voor ons allen:

dat we in ons spreken en reageren bedachtzaam en mild blijven naar elkaar en naar anderen in de samenleving. Hoe oneens of hoe teleurgesteld of boos we soms wellicht ook zijn.

Een hartelijke groet aan u allen, Anne-Gera Los

diaconie: NL45RABO0303 8694 96 diaconie Koudekerke

kerk: coll van kerkrentmeesters prot gem. Koudekerke: NL76INGB0000119029