



Protestantse Gemeente Koudekerke

nieuwsbrief richting 4 oktober 2020



Corona maatregelen

Nu ik deze brief opstel zijn de laatste maatregelen voor de kerk betreffende corona bekend gemaakt door onze classis predikant ds Arie van de Maas. (U vindt zijn brief op onze website, bij 'nieuws'.) Voor zover ik nu kan overzien zijn er voor ons niet direct consequenties aan verbonden, we zijn al behoorlijk corona proof. Er is alleen de kwestie van de mond- en neuskapjes. Vanmorgen op de radio had men het er over dat wereldwijd die kapjes geaccepteerd worden, maar dat wij daar in Nederland eerst over moeten praten en nadenken. Wanneer, waar, wie? En inderdaad, zo doen we het ook in de kerk van Koudekerke. Is de Klimop een openbare ruimte? En de kerk? Gaan we koffiedrinken met een kapje op? En hoe zit het bij de kerk ingaan en uitgaan? Allemaal vragen waar ik nu geen antwoord op heb. Wees echter gerust: we zullen u niet overvallen met maatregelen waar u niet op gerekend hebt!

Dan is er ook nog de gemeentezang. De laatste weken houden wij diensten met een klein groepje gemeenteleden die het zingen voor hun rekening neemt. Alle lof daarvoor! Want zij hebben daar toch de nodige voorbereiding aan, thuis de liederen nakijken en even zingen, eerder naar de kerk komen, etc. Tot nu toe stonden ze voor in de kerk, met hun gezicht naar de gemeente toe. De nieuwe instructies laten een zanggroepje toe, echter maximaal 5 personen en met 5 meter afstand tot de gemeenteleden. Ik denk dat we toch even met een meetlat moeten opmeten of we die 5 meter kunnen waarborgen, zo niet dan zullen we de zangers mogelijk in de eerste bank laten plaats nemen en kunnen ze voluit zingen richting preekstoel. Jammer dat ze dan niet meer te zien zijn voor de mensen thuis, maar er zijn wel meer dingen jammer deze tijd. Overigens is ds van de Maas niet al te streng: Zeeland is een gebied waar we 'waakzaam' zijn, het is hier met de uitbraak van het coronavirus nog niet zo heftig als de randstad.

Koffie drinken na de dienst. Laten we ook na de dienst in de Klimop alles veilig houden voor en met elkaar. Er staan precies genoeg stoelen voor het maximaal aantal mensen dat geoorloofd is. Is de grote zaal helemaal bezet dan trekken we de kleine zaal erbij. Ga ook niet met stoelen schuiven, alleen als u uit een huis komt mag u naast elkaar zitten.

Bijbelgespreksgroep - 13 oktober 2020

Gewoon het degelijke werk: samen de bijbel lezen. En er daarna over doorpraten: wat was de boodschap toen, wat is de boodschap nu? Dat is kort geschreven wat we gaan doen in de bijbelgesprekkring. Juist nu onze wereld vol crisis is mogen we ons vastklampen aan de hoop op beter leven. We hebben rekening te houden met coronamaatregelen: we houden afstand van elkaar, reinigen de handen bij binnenkomst en beperken het aantal deelnemers. Ook dient u zich van te voren op te geven. En neemt u uw eigen bijbel mee? Plaats: de Klimop, Koudekerke. Tijd: 20.00 uur. Aanmelden: bij ds Anne-Gera Los: 06-27188320 (e-mail: dslos@koudekerke.nl)

Open kerk Nu de toeristenstroom weg ebt en het herfst wordt is het rustig tijdens de open kerk, iedere donderdagmorgen, van 10.00 tot 12.00 uur. Toch gaan we niet sluiten. Laat het voor u allen een goede gelegenheid zijn om even binnen te komen. Voor een kopje koffie, een babbel met de dominee, of om zomaar even stil te zijn in de kerk.

Inloop morgen Woensdag 7 oktober, 10.00 uur. In de Klimop. Om te voorkomen dat er te veel mensen komen zal er geen wereldwinkel of ander aanbod en vermaak zijn. In de grote zaal kunnen we op een veilige manier 25 mensen herbergen, dat moet te doen zijn. U hoeft zich niet op te geven, we zullen registreren.

Gesprekskring ouderen is woensdagmorgen 14 oktober, 9.30 uur, ook in de Klimop. Daar kunnen we op goede afstand het gesprek aangaan met elkaar. Mocht de kring te groot worden dan splitsen we ter plekke in twee gesprekskringen.

Bloemen uit de kerk gingen zondag 27 sept. naar fam. De Wee-Baas, Naereboutstraat 1

Bij zondag 4 oktober

let op: 10.00 uur!!!!

Kindernevendienst Gedurende de hele dienst, in de Klimop.

Voorganger: ds Anne-Gera Los

Aanmelden: tot vrijdag 2 oktober, 19.00 uur bij Piet Wielemaker. (tel. 551365, e-mail: pietwielemaker@hotmail.com.) Mensen die er iedere zondag bij zijn staan inmiddels genoteerd bij Piet en hoeven niet meer te bellen of te mailen.

Zingen Iedere zondag neemt een klein aantal gemeenteleden de zang voor hun rekening, Adrie Minderhoud coördineert dat. Hebt u ook zin om (weer) eens te zingen in de kerk: laat het hem weten. (telefoon 552206 of e-mail: a3ada@zeelandnet.nl)

Liturgie

welkom door ouderling van dienst

zingen: lied 212: 1, 2, 3, 5

groet en bemoediging

verootmoediging :

lied: lied 118: 1, 8

gebed van de zondag

schriftlezingen: Jesaja 5: 1-7

zingen: lied 80: 4 gezongen, 5, 6

gesproken, 7 gezongen

Matteus 21: 33- 43, **acclamatie** (gesproken)

Verkondiging, orgelspel, zingen: 827

gebeden

slotlied: lied 418: 1, 2, 3, zegen



preek in de week

Komende zondag gaat het over de arbeiders in de wijngaard. Een verhaal over bijzonder ondankbare mensen. Het is makkelijk en je doet het snel om met dit verhaal naar anderen te wijzen. Maar betrek het op u zelf: God geeft ieder verantwoordelijkheid en vrijheid, het wordt ons zomaar in handen gelegd. Wat maken wij ervan?

Een hartelijke groet aan u allen, Anne-Gera Los

diakonie: NL45RABO0303 8694 96 diaconie Koudekerke

kerk: coll van kerkrentmeesters prot gem. Koudekerke: NL76INGB0000119029