



Protestantse Gemeente Koudekerke

zondag 11 oktober 2020



in coronatijd:

- handen ontsmetten bij entree
- zelf liturgie pakken
- iemand begeleidt u naar uw plaats
- u mag plaats nemen bij een witte plakker
- blijf daarna op uw plaats zitten
- wacht bij vertrek op aanwijzingen en de aangegeven looprichting
- houdt bij alles 1 ½ meter afstand
- er is geen gemeentezang, u mag wel neuriën als het koortje zingt
- er is een kollekte bij de uitgang

welkom door ouderling van dienst

(gemeente gaat staan)

zingen: Breng ons samen (Sela)

U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim, om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer; zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

Tekst: Hans Maat. Muziek: Frans Korpershoek. © 2013 Stichting Sela Music

groet en bemoediging

verootmoediging :

- v. Liefdevol en genadig is de HEER,
- a. hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.**
- v. Hij straft ons niet naar onze zonden,
- a. hij vergeldt ons niet naar onze schuld.**
- v. Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
- a. zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.**

Stilte , voor eigen gedachten...

Heilige God,

a: sterk en onsterfelijk

ontferm U over ons:

Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

lied:



Ju - bi - la - te De - o, ju - bu - la - te De - o, al - le - lu - ia.

(gemeente gaat zitten)

gebed van de zondag

schriftlezing: Matteus 22: 1-14

zingen: lied 384: 1, 2, 3, 4

verkondiging

orgelspel

zingen: lied Mijn herder (Sela)

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde. De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne. Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden. Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven. Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal; ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Tekst en muziek: Anneke van Dijk-Quist. © 2013 Stichting Sela Music

gebeden

slotlied: lied 657: 1, 4

zegen, met gezongen Amen

uitgangskollekte voor diakonie en kerk