



Protestantse Gemeente Koudekerke

nieuwsbrief richting 1 november 2020



Gemeenteavond gaat niet door!

Komende woensdag, 4 november, hadden we de gemeenteavond gepland, keurig en veilig, coronaproof. Met als belangrijkste onderwerp het kennismaken met de twee vertrouwens personen die aangesteld zijn door de ring Walcheren. Maar omdat er maximaal dertig gemeenteleden aanwezig mogen zijn vinden de vertrouwenspersonen zelf dat kennismaken op een later tijdstip zinniger is. Daar hebben ze een punt, vindt het moderamen, en daarom is er besloten de gemeentevergadering deze week niet te houden. Te meer daar ook het advies vanuit de PKN is om bijeenkomsten die uitgesteld kunnen worden te schorsen.

In het komende kerkblad zal Jolanthe Jansen u op de hoogte brengen hoe en wat nu verder met de twee vertrouwenspersonen en het hele idee van een veilige kerk zijn. Ook de stand van zaken betreffende de herinrichting van de kerk wordt middels het kerkblad gecommuniceerd.

4 November is ook dankdag voor gewas en arbeid. Al eerder hadden we besloten om op zondag 1 november aandacht te geven aan onze dankbaarheid voor Gods goede gaven.

Overleden: woensdag 28 oktober is David Johannes Jasperse overleden. Samen met zijn vrouw woonde hij aan de Vlissingesestraat 16, de laatste tijd verbleef hij in de Egelantier in Oostkapelle. Dinsdag 3 november is de dankdienst voor zijn leven in de Michaelskerk met aansluitend de begrafenis.

Bloemen uit de kerk gingen afgelopen zondag met een hartelijke groet naar de familie Groenenberg – Jansen, Noordeinde 2.

Open kerk: elke donderdagmorgen bent u welkom in de kerk, van 10.00 – 12.00 uur. Opgeven is niet nodig. Toegang is vrij!

Bij zondag 1 november, (met aandacht dankdag en hervormingsdag)

Preek in de week: Het is herfst, de blaadjes vallen van de bomen, de campings worden verlaten, het strand ligt er bleek en stil bij. Het is duidelijk herfst, en in de kerk gaan we het dan hebben over de laatste dingen, de eeuwigheid, de voleinding. Zondag doen we dat met hulp van een ongemakkelijke gelijkenis. Over tien meisjes die een bruidegom mogen begeleiden naar zijn bruiloftsfeest en die er niet allemaal rekening mee houden dat zijn komst wel eens later dan verwacht zou kunnen zijn. Vijf meisjes komen zodoende voor een dichte deur te staan, het feest gaat aan hun neus voorbij. Toen het

er op aan kwam stonden ze niet klaar. Ze hadden geen extra olie meegenomen voor hun lampjes ... wat zou dat kunnen betekenen?

Er is geen kindernevendienst!

Aanmelden: tot vrijdag 30 oktober, 19.00 uur bij Piet Wielemaker. (tel. 551365, e-mail: pietwielemaker@hotmail.com.)

Zingen ledere zondag neemt een klein aantal gemeenteleden de zang voor hun rekening, Adrie Minderhoud coördineert dat. Hebt u ook zin om (weer) eens te zingen in de kerk: laat het hem weten. (telefoon 552206 of e-mail: a3ada@zeelandnet.nl)

Liturgie

welkom door ouderling van dienst

zingen: lied 749: 1, 3

groet en bemoediging, drempelgebed

Psalmgebed, een danklied, psalm 65

zingen: psalm 117a

gebed, schriftlezing: Matteus 25: 1-13

zingen: lied 722 (bij hervormingsdag)

verkondiging

orgelspel

zingen: lied: give me oil in my lamp

een gebed: Geef olie in mijn lamp, houdt mij brandend

Geef vreugde in mijn hart, dat ik zal blijven zingen

Geef geloof in mijn hart, dat ik zal blijven bidden,

Tot de nieuwe dag aanbreekt

Gebeden, slotlied: lied 751

zegen, met gezongen Amen

Peter Lisaert, 17^e eeuw,
de vijf dwaze en de vijf wijze meisjes



Met een hartelijke groet, ds Anne-Gera Los

diakonie: NL45RABO0303 8694 96 diaconie Koudekerke

kerk: coll van kerkrentmeesters prot gem. Koudekerke: NL76INGB0000119029