



# Protestantse Kerk Classis Delta

---

Website: [www.gelovenindedelta.nl](http://www.gelovenindedelta.nl)

Scriba classis:  
Dhr. A.A.T. (Bram) Kievit  
Bloemenweg 25  
3247 GA Dirksland  
06 - 24102850  
[classisscriba-  
delta@protestantsekerk.nl](mailto:classisscriba-delta@protestantsekerk.nl)

Classispredikant:  
ds. A.P. (Arie) van der Maas  
06 – 31 99 11 07  
[a.vandermaas@protestantsekerk.nl](mailto:a.vandermaas@protestantsekerk.nl)

Aan de leden van de kerkenraden, de predikanten en de kerkelijk werkers  
in de classis Delta van de Protestantse Kerk.

Wemeldinge, 30 september 2020

Betreft: *vervolgbericht in corona-tijd*

Beste zusters en broeders,

Na een aantal maanden is er nu toch weer aanleiding om u een extra 'corona-brief' te sturen. Gisteren zijn verscherpte maatregelen ingegaan van de overheid. Het zal u ook opgevallen zijn dat kerken en andere religieuze situaties vooralsnog een uitzonderingspositie behouden t.a.v. de regel dat maximaal 30 personen bijeen mogen komen in een binnenruimte. Dat dit mede het gevolg is van de verantwoordelijke wijze waarop de kerken tot nu toe met de richtlijnen zijn omgegaan is publiekelijk door premier Rutte uitgesproken en afgelopen maandag ook nog eens bevestigd door de minister van Justitie in contact met de kerken. Het is echter zeker geen vanzelfsprekendheid dus *reden te meer* om als kerk en gemeenten alert te zijn en zeer zorgvuldig om te gaan met alles wat met het inperken van het coronavirus samenhangt.

Ik schrijf '*reden te meer*' want de voornaamste reden ligt naar mijn overtuiging in de opdracht en verantwoordelijkheid die we delen met de rest van de samenleving om het 'gezamenlijke bewustzijn van urgentie' weer de boventoon te laten voeren. Wie zijn ogen niet sluit ziet een ernstige situatie. En alleen door samen zoveel mogelijk risicomomenten uit te sluiten kunnen we de schade beperken. Waarbij ook ik uiteraard erken dat als gevolg hiervan andere emotionele en psychosociale schade zal kunnen voordoen. Mede aan ons de roeping om, in deze uitzonderlijke situatie waarin de samenleving en onze gemeenteleden zich bevinden, het uiterste te doen wat mogelijk is om zo goed en zo kwaad als het kan door deze - ook kerkelijke - crisis heen te komen.

Op de website van de kerk staat sinds vanmorgen een bericht met nadere richtlijnen. Zie: <https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/aangepaste-situatie-kerkelijke-bijeenkomsten-na-nieuwe-coronamaatregelen/>

Ook op onze eigen website [www.gelovenindedelta.nl](http://www.gelovenindedelta.nl) zal vanmiddag een bericht geplaatst worden.

## Zingen

Voor wat de kerkdiensten betreft kan het meeste zoals gezegd voortgang vinden op de wijze zoals het sinds 1 juli geregeld is. Daarbij wel extra aandacht voor het 'zingen in de kerk.' **Vanwege de toegenomen dreiging geldt nu de dringende oproep om tot nader bericht van gemeentezang af te zien.** Daarbij is een advies van de werkgroep Zingen in de kerk leidend. Wel is het alternatief van maximaal vijf zangers die op tenminste vijf meter van de overige kerkgangers staan een verantwoord alternatief. Wanneer kerkenraden (zij zijn eindverantwoordelijk voor de keuzes) willen besluiten om toch ook de komende weken voort te gaan met gemeentezang doe dit dan alleen in regio's waar sprake is van risico 1 'waakzaam'. Voor meer info zie het eerder genoemde bericht op de landelijke website.

### Andere bijeenkomsten dan kerkdiensten

Wat andere bijeenkomsten dan kerkdiensten betreft is de oproep zich te conformeren aan de maatregelen van de overheid: **maximaal 30 personen binnen, maximaal 40 personen buiten en maximaal 3 gasten ontvangen in een thuissituatie**. Nogmaals, zie verder het bericht op de landelijke website. Ook dit is een ingrijpende beperking van het kerkelijk leven dat realiseer ook ik mij terdege. Gesprekskringen, Bijbelkringen, vergaderingen thuis met meer dan vier personen zijn hierdoor tijdelijk niet mogelijk. Daarbij hecht ik er ook aan op te roepen tot nuchterheid. **De dringende oproep is om (qua fysieke ontmoetingen) uit te stellen wat uitgesteld kan worden, om alleen fysiek bijeen te komen als er een groot en duidelijk belang is**. Wellicht zijn een aantal zaken, als je in nuchterheid doordenkt, toch wel een aantal weken uit te stellen of op een andere manier vorm te geven. Digitaal of – in verbondenheid – individueel.

### Tenslotte

Er wordt veel gevraagd. Van iedere Nederlander, ook van kerkleden en ambtsdragers die nu leiding hebben te geven. Laten we bij dit alles de geestelijke gemeenschap met Christus en met elkaar blijven zoeken en beleven. Mijn gedachten gaan naar de Filippenzenbrief waar Paulus schrijft over verbondenheid in de Geest, over ontferming, over eenheid en ook over in bescheidenheid het eigen belang niet groter achten dan het belang van de ander:

*Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had...*

*(Filippenzen 2: 1 – 5, Nieuwe Bijbelvertaling)*

Ik wens en bidt u voor de komende weken gezondheid en geestkracht, liefde, wijsheid en moed toe, onder Gods zegen.

Mede namens het breed moderamen, in Christus verbonden,



Ds. Arie van der Maas