



Protestantse Gemeente Koudekerke

nieuwsbrief richting 23 augustus 2020



terug

Vrij zijn van verplichtingen is mooi, maar terug thuis, in de kerk, bij familie zijn, is niet minder mooi. We hebben een goede tijd achter de rug. Een iets andere vakantie dan aanvankelijk gepland, maar dat krijg je deze tijd al snel. Het was beslist niet verkeerd, integendeel. Pas thuis merk je hoe goed een ander klimaat en omgeving doet. Alleen een kleine geniepige wesp heeft me het leven even heel zuur gemaakt, ik heb nooit beseft dat zo'n klein prikje zoveel impact op je lijf kan hebben. Terug op honk dus. Maar ook 'terug' (hoewel ... nooit weggeweest): het virus. De laatste persconferentie van Rutte en de Jonge drukt ons op de feiten dat we nog lang niet van dit hele gedoe af zijn. Dat wordt dus zeker nog een winterseizoen afzien. Hoe gaan we daar mee om? Heel veel dingen die we gewoon zijn in de kerk moeten we 'verliezen'. Loslaten. Wat komt er voor in de plaats? Of vinden we het allemaal prima, even niks geen drukte en gedoe in de kerk? Ik doe een oproep in deze brief: hebt u een idee, voorstel wat we als kerkelijke gemeente dit komend seizoen voor elkaar kunnen betekenen? Een vorm van digitale bijbelstudie misschien? Een openstelling van de kerk? Misschien hoort u iets uit andere gemeenten waarvan u denkt: dat zou ook in Koudekerke kunnen. De kerkenraadsleden en de mensen van het CKA horen graag van u!



preek in de week

De afbeelding hiernaast past bij de tekst die we zondag in de kerk lezen: over het volgen van Jezus. Het ziet er niet zo aantrekkelijk uit, vindt u wel? Jezus met een kruis, en de vrouw die Hem volgt (beeld van de gelovige) ook met een kruis op haar schouder. "Wie achter Mij wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen", zegt Jezus. Dat is toch wat anders dan wat wij doorgaans verwachten van geloof, en van

God. Wij zoeken rust en vrede, we willen geluk, schoonheid. Maar Jezus heeft het over andere begrippen: verliezen, lijden en dood. Petrus wordt er boos van. Maar daar wordt Jezus dan weer nijdig over. Je moet jezelf verloochenen ... wat moet er dan gebeuren?

kerkdienst zondag 23 augustus

Nog twee keer hebt u de gelegenheid om in Koudekerke naar een dienst te gaan die om 9.30 uur begint. Laat die kans niet liggen, zou ik zeggen. Vanaf 1 september wordt het 10.00 uur en is het gedaan met de vroege diensten.

De liturgie:

welkom door ouderling van dienst

lied 1005: 1, 2

groet en bemoediging

verootmoediging:

lied 89: 1, 6

gebed van de zondag

schriftlezing: Jesaja 51: 1-6

lied 803: 1, 2

schriftlezing: Matteus 16: 21-27

acclamatie (gesproken):

verkondiging

orgelspel

lied 799: 1, 2, 6

gebeden: dankgebed, voorbeden, Onze Vader

slotlied: lied 1014

zegen, met lied 415: 3

Wilt u deze dienst bezoeken: laat het even weten bij Piet Wielemaker, tel. 551365, e-mail: pietwielemaker@hotmail.com. Dit kan tot en met vrijdag 21 augustus 19.00 uur.

De bloemen gingen afgelopen zondag naar mevrouw Nel Polderman, Hof 't Seijs in Middelburg.

Pastoraat: tot 27 augustus is ds Fred van Slooten afwezig ivm vakantie.

Vanaf volgende week is er tijdens de kerkdienst weer kindernevendienst!

Een hartelijke groet aan u allen,

Ds Anne-Gera Los

diakonie: NL45RABO0303 8694 96 diaconie Koudekerke

kerk: coll van kerkrentmeesters prot gem. Koudekerke: NL76INGB0000119029